

Mission

HJEMME OG UDE



Billedet her viser noget af den store glæde, Bibeluddelingen har i Israel. Bibelselskabet har brugt 3 år på at indtale hele Bibelen på cd på tydeligt og letforståeligt hebraisk. Det har vakt stor begejstring i denne klasse af unge, der har svært ved at læse den gamle oversættelse af Bibelen.



PALMA



FRELSE FOR HELE MENNESKET

»Jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt, ligesom din sjæl har det godt«.

Det skriver apostlen Johannes (2. Joh. 3) og viser dermed Guds omsorg for hele mennesket. Evangeliets budskab om evig frelse er samtidig et budskab om frelse nu og her. Ordet »frelse« bruges i Bibelen om både redning, befrielse og helbredelse. Det betyder, at det åndelige arbejde med forkyndelse bør gå hånd i hånd med helt fysisk hjælp til at klare dagligdagen.

Da jeg rejste til Tanzania forrige sommer fandt jeg ud af, at det netop er sådan, danske missionærer i landet har arbejdet i over 100 år. Det skrev jeg en kronik om i Kristeligt Dagblad, og det er blevet til en artikelserie, som bliver bragt på Dansk Missionsråds hjemmeside vinteren over. Hvis alt går vel, bliver serien til en bog, der udkommer til Danske Kirkedage i København næste forår.

Jeg interviewede 20 personer specifikt om, hvad kristendom og kirke har betydet for dem personligt og talte med yderligere 30 personer - præster, imamer, læger, socialarbejdere og myndigheder - om, hvad missionens projekter betyder for lokalsamfundet. Jeg kom frem til 5 konklusioner, som får hver et kapitel i bogen. Missionsarbejde har medført oplysning, sundhed, genoprettelse for alkoholramte familier, menneskerettigheder og forsoning mellem religioner.

I Tanzania samarbejder missionærer, menigheder og myndighederne tæt om at løfte lokalsamfundet. Det ligner situationen i Danmark for over 100 år siden, hvor kristne hjælpeorganisationer opstod som modsvaret til tidens forarmelse. Kirkens Korshær, Blå Kors, Frelsens Hær og Kristelig forening til Bistand for Børn og Unge var datidens socialhjælp. Med inspiration fra det kristne frelsesbudskab rakte de uselvisk en hjælpende hånd til mennesker i nød - og gør det stadigvæk.

Jo, sjælen skal have det godt i forvisning om evigt fællesskab med Gud. Men mennesker skabt i Guds billede skal naturligvis have det godt »på alle måder«. Ikke underligt, at Frelsens Hær i England startede under sloganet: Soup, soap and salvation (*Suppe, sæbe og frelse*)!

Svend Løbner

PS. Find kronikken fra Tanzania på www.svendlobner.dk



KÆRE VENNER!

Det sidste halve år har været i nødhjælpens tegn. Først Malawi, hvor der var kraftig regn, som forårsagede store oversvømmelser, og senere Nepal, hvor et stort jordskælv ramte landet, og jævned næsten alle huse med jorden. Tusindvis døde og hundredetusinder mistede deres

hjem. Også i Kenya oplevede vores venner i Garissa en stor nød, da et terrorangreb blev udført på et universitet, og 148 elever blev dræbt. Det er sandelig en nødlidende verden, vi ser! Men midt i kaos og nød er der håb, og vi ser, at mange mennesker vender sig til Herren i deres nød. Derfor er det vigtigt, at vi ber og støtter op omkring de nødlidende, og giver dem Guds ord, som er det eneste, der står fast.

MALAWI

I Malawi er vi nu færdige med at genopbygge de sidste huse og kirker. En stor tak til jer alle for den gave, I gav. Med disse penge har Harrison og de andre kristne kunnet række ud og hjælpe tusinder af nødlidende. Myndighederne er imponerede over, hvordan de kristne rækker ud og hjælper! Der er utallige vidnesbyrd om mennesker, der har fået nyt håb og oplevet Guds kærlighed gennem denne indsats. Mange har givet deres liv til Jesus, da de oplevede de kristnes omsorg og hjælp i deres nød.

NEPAL

Da katastrofen indtraf i Nepal, blødte vore hjerter. Dorrit og jeg var i Nepal for 3 år siden og fik et stærkt forhold til en lille menighed i hovedstaden Kathmandu. De kristne er meget stærke, og kommer alle ud af hinduistisk baggrund og har mødt Jesus. Den formiddag, da katastrofen indtraf, sad de i kirken, som er en gammel fabriksbygning.

Byggeteam fra kirken genopbygger husene fra jordskælvet i Nepal.



Denne familie har mistet alt. Her sammen med præsten Shubhas.

Da de kom ud af kirken, som er bygget med stålspær og mursten, var alle andre huse omkring dem faldet sammen, og der var en ubeskrivelig nød, mennesker, der havde mistet deres kære, mange døde og sårede. I de efterfølgende dage sendte vi penge ud, så de kunne hjælpe. Vi samlede ind i frikirkerne, og der kom gaver ind, så vi kunne sende flere penge. Også gennem vores hjælpeorganisation IAS kunne vi hjælpe derude, og især de steder, hvor de andre store organisationer ikke kunne komme ud, kunne vore kristne venner hjælpe. Midt i sorgen og nøden, kunne vi se, at Gud virkede, og mange mennesker vendte sig til Ham. Men nøden er ikke slut. Lige nu står de med store udfordringer for at genopbygge og hjælpe de mange, der har mistet



Menigheden deler nødhjælp ud i landsbyerne. Her ses præsten Shubhas.

deres kære, og hjælpe de tusinder af forældreløse børn, der har mistet deres forældre, alt imens monsunregnen øser ned. Så vi støtter fortsat vennerne i Nepal, som fortæller, at mange giver deres liv til Jesus og menighederne vokser.

Der er også modstand fra de hinduistiske og buddhistiske templer, som er desperate, fordi deres religion ikke kan hjælpe, og mange går over til kristendommen.



Uddeling af nødhjælp og forbøn for syge.

Vore venner i Nepal har stort behov for forbøn og støtte i denne tid, og kan du bede eller give, vil vi sætte stor pris på det. Øremærk gaven »Nepal«, så sender vi pengene ud!

KENYA

I Garissa i Kenya er mange flygtet fra området efter de forfærdelige angreb. Vi har været i kontakt med vores skole, som vi har støttet i mange år, og fulgt situationen. Da skolen skulle starte efter ferien, var der 5 lærere, der ikke dukkede op. De var flygtet fra området pga. frygt for nye angreb. Børnene, som kommer fra landsbyen, er dog kommet tilbage, og skolen har ansat nye lærere til at undervise de mange børn. Landsbyens ledere har udtalt, at de vil beskytte enhver, der arbejder eller går på skolen, så det er et fantastisk vidnesbyrd om, at skolen er afholdt midt i dette muslimske samfund! For at forbedre sikkerheden på skolen, har vi i de sidste måneder fået lavet flugtveje og sikkerhedsbelysning, samt fået repareret et hegn rundt om skolens grund, som var ødelagt. Medarbejderne sætter deres lid til Herren og er fuldt overgivet til opgaven, at nå dette område og give børnene en fremtid.

Dorrit og jeg vil gerne sige enhver tak for forbøn og støtte til vores tjeneste. Tak, at du står med os i dette vigtige arbejde. I de næste uger og måneder fortsætter vi hjælpearbejdet og har flere missionsrejser foran os, bl.a. til Garissa i Kenya og til Etiopien, hvor vi inspirerer, underviser og hjælper. Bed om visdom og beskyttelse, og at vi må få de midler ind, der er brug for til arbejdet.

*Kærligst,
Dorrit og Torben*



KÆRE VENNER!

Det er dejligt at vide, at I står sammen med mig i forbøn og støtter tjenesten. Tusind tak skal I have, og jeg beder om, at Gud må velsigne tilbage hundrede fold!

Mens jeg skriver, er jeg på Island, og det har været en dejlig og opmuntrende tur. På sommerkonferencen for alle pinsemenigheder heroppe blev vi modtaget med varme og kærlighed. Jeg fandt hurtigt ud af, at mine sange er blevet spillet gennem 25 år i deres kristne radio, som sender 24 timer i døgnet. Det vil sige, at de har hørt min stemme mange gange, men aldrig set eller mødt mig.



Lena synger på Sommer-konference.

Da jeg var her sidste år, mødte jeg en kvinde, som er en af lederne på radioen heroppe. Hun spurgte, om jeg ville synge på konferencen, og jeg sang søndag aften for alle de ca. 1700, der var kommet. Det blev en stærk oplevelse. Guds nærvær kom og forløste både glæde og tårer, og jeg fik hilst på mange bagefter. Gud vil opmuntre os allesammen, og vi må bare få lov til at tage imod fra Himlen!

I Akureyri mødtes vi med min familie, og det er fantastisk at se, hvordan det er gået til. Jeg føler, at jeg har fået udvidet familien, både bio-

logisk og åndeligt. I Akureyri blev jeg bedt om at synge i pinsemenigheden, og jeg blev inviteret til at komme herop igen samtidig med, at de tilbød mig et sted at bo. Dørene åbnede sig også for, at vi kan komme og synge på sygehus og plejehjem og også for børn, både syge og raske.

Gud er god. Nøden for Island har ligget på mit hjerte siden 2004, og da jeg var på Færøerne i 2013, kom en leder med et profetisk ord til mig: »Det er godt, at du er her hos os nu, men Island venter på dig, og du skal rejse derop hurtigst muligt!«. Jeg græd, fordi jeg følte Guds kald til at tage herop og opmuntre og bede for mennesker, hvor der var behov.

Nu står jeg midt i det, og idag var jeg på et hospice for at synge. Personalet tog smilende imod mig i døren, og da jeg tog guitaren frem for at synge, kom folk en efter en og lyttede. Patienter, pårørende og sygeplejersker endte med at fylde hele dagligstuen, og især husker jeg en kvinde, som sad i sofaen. Hun lyttede intenst, og da jeg begyndte



Lena og ledende sygeplejerske, Kopavúr.



Lena i radioen.

på en bestemt sang, trillede tårerne ned ad kinderne, mens hun sang med. Bagefter kom hun og fortalte, at hun i lang tid havde haft netop den sang på hjertet og havde ønsket, at bare en ville synge den for hende. Hun pegede op mod himlen. »Der er en, der holder øje med mig«, sagde hun smilende, da hun sagde farvel.

En far og hans datter på 8 år kom for at besøge deres bedstefar, som var indlagt. De stod i døren og lyttede, og da jeg sang: »Min Gud, min Gud, jeg fatter ikke Din kærlighed til mig«, tog han sin hånd og lagde på sit hjerte. Datteren stod og slugte alt, hvad der blev sagt og sunget. Det viste sig, at de var kommet helt fra Scotland på besøg, og da jeg sad og snakkede med familien, spurgte jeg, om hun ville snakke skotsk til mig, selvom hun var meget genert. Hun så på mig og smilede, mens hun på klingende skotsk-engelsk sagde: »Jeg elsker, når du synger«. Familien var nedtrykt, da vi startede men glade, da vi sagde farvel.



Gademission.

En ansat sygeplejerske, som har været der i 16 år, sang med og så glad og rørt ud. Hun optog sangen for at lægge det ud på de ansattes facebook side og spurgte, om jeg ville komme en gang om måneden. Jeg lovede at komme forbi næste gang, jeg er i Reykjavik. Mange knus og »på gensyn« blev givet på vej ud af døren.

Jeg er så taknemmelig, fordi jeg får lov til at tjene med opmuntring, sang og musik. Jeg håber også, at du, som læser, bliver frimodig og begynder at bruge de gaver, du har fået, til at være noget for andre. Mennesker vil meget gerne høre, snakke og have forbøn. Vi må bare gøre det, som vi får på hjerte!

I efteråret skal jeg have møder rundt i Danmark, bla. Karlslunde Strandkirke, Klippen for hjemløse i København, til gårdfest på Frederiksberg og i Frelsens Hær. Sidst i september er jeg i Nordjylland sammen med Viktor Kalisher, og i oktober rejser Birgit Nielsen og jeg til Israel for at uddele gaver, besøge Børnelandsbyen og AMCHA.

Tusind tak, hvis I vil stå sammen med mig i bøn!

Støtte kan sendes til kontonummeret på bagsiden, og husk venligst at mærke en eventuel gave »Håb for alle«. Så kommer det »på den rigtige hylde« og bliver formidlet til de forskellige formål.

*Må Gud velsigne og styrke dig, som læser!
Knus fra Lena*



I KÆRE VENNER OG TROSPARTNERE!

Det giver stor glæde for os at læse de gode rapporter fra Victor Kalisher, direktøren for Det Israelske Bibelselskab. Han og hans medarbejdere er ude på skolerne i denne tid, hvor de har fået lov til at undervise i hele Bibelen og dele gratis Bibler ud til eleverne.

Mange af de unge har svært ved at læse de ældre udgaver af Det Gamle Testamente, men nu får de den på cd, dvd eller i en letlæselig bogform, og de er alle meget begejstrede. De nye immigranter, som også har lidt svært ved det hebraiske, er også meget taknemmelige for de nye Bibler. Hvor er Gud god, at disse nye, moderne sociale medier netop er færdige nu, hvor vi er ved at uddele Ordet gratis.

TAK, kære venner, om I fortsat vil stå sammen med os i dette velsignede projekt.

Victor fortæller bl.a. at en ung pige, som har meget svært ved at læse og forstå, fik den nye Bibel på cd. Hun sprang op og dansede rundt og sang af glæde, da hun hørte og forstod, hvad der blev læst. Der er efterhånden rigtig mange herlige reaktioner rundt i Israel, når de får Biblerne. Patienter, der ligger på sygehusene, låner de nye Bibler ud til de andre patienter og sender bud efter flere Bibler til de mange, der gerne vil have en for sig selv og deres familier. Også i fængslerne er der rift om at få en Bibel, og fangerne har jo god tid til at læse og studere.

Vi er så taknemmelige til Gud for, at vi netop i denne tid får lov til at være med fra Danmark til at give Guds ord til så mange både unge, ældre og andre, bl. a. de nye, der kommer til landet.

Bibelen er nu også oversat til arabisk, russisk og mange andre sprog, og BS butikken på Jaffa Street er fuld af mennesker, der vil have bibler og gerne vil have samtaler med Victor og hans medarbejdere.

I november rejser vi derned igen for at hjælpe på forskellige områder, men inden da kommer Victor Kalisher her til Danmark og skal undervise i forskellige menigheder i september/oktober. Vi sender sidst i dette blad en oversigt over, hvor og hvornår han holder møder her.

ET HELT NY KAPITEL STARTER FOR OS

Vi har skrevet om dette til nogle af jer, som støtter vort arbejde, men nu skal I alle have at vide, hvad det handler om:

I det sidste år har vi begge følt, at vi skulle flytte tilbage og bo i nærheden af vores åndelige hjem i Betania, Blåhøj, hvor vi er blevet sendt ud fra til store dele af verden de sidste 40 år.

Vi slog disse tanker hen, da vi har befundet os rigtig godt i Middelfart i de ti år, vi har boet der. Men tankerne ville ikke stoppe, så vi har bedt meget over det og sagt til Herren, at vi altid er klar til at flytte, når Han vil det, og når Han synes, det er bedst for os og Hans sag.

For ganske nylig blev det så stærkt for os, at vi tænkte: Nu sætter vi vores lejlighed til salg i denne tid, hvor det er svært at sælge, og hvis Gud overtager kontrollen og lader tingene ske, er vi klar.

Først viste det sig, at den ejendomsmægler, vi søgte, er den samme, som har hjulpet os de andre gange, vi er flyttet. Han arbejder blot for en anden mægler.

Inden en uge med annoncer på nettet, var lejligheden solgt, og vi blev tilbudt en lejlighed i Brande, som vi netop havde ønsket os. Den ligger centralt midt i byen – tæt på alt, hvad vi har brug for. Den er næsten ny med elevator og alt andet, vi havde ønsket os, og den er ikke for dyr at leje. Det hele kan lige løbe rundt! Så fra 1. september 2015 er vor adresse: Jernbanegade 9. 2. sal. lejl. 1., 7330 Brande.

Vi kan næsten se for os, at Gud sidder på sin trone og smiler til os! Så barnlige er vi, og vi tror på en velsignet fremtid, hvor vi kan være tæt på menigheden, familie og venner, og vi kan blive ved med at rejse i missionens tjeneste, så længe Gud vil. Halleluja!

TAK, om I vil fortsætte med at bede for os og vores tjeneste, at Helligånden leder os ad rette veje for Jesu navns skyld. Det er det eneste, vi ønsker. Det er nu snart 53 år, siden vi sprang ud på »dybet« i tro til Gud, og Han har styret og ledet os hele vejen og været usigelig trofast imod os og vore kære. Vores menighed i Blåhøj beder og arbejder også meget for at velsigne Israel og deres andre missionsområder, så det passer godt.

ISLAND

Vi har haft 3 meget velsignede uger på Island sammen med Lena, hvor Gud har ledet os i beredte gerninger hver eneste dag. Først var vi til Pinsevennernes landsstævne, hvor Lena sang, og vi fik lov at fortælle om vores kald og om Israel. Vi havde bedt Gud om, inden vi rejste, at komme i kontakt med nogen fra den Israelske Ambassade, og pludselig stod vi lige overfor dem! Vi fik talt til dem om det, Gud havde lagt os på hjerte - og fik gennem dem også forbindelse til Ambassaden i Norge!

Senere var vi i Akureyri, hvor vi fik mødt vores familie. Vi fik sunget, talt og bedt sammen med dem. Det var et stort bønnesvar! Senere talte vi i den kristne radio i Akureyri, og det er blevet sendt flere gange på hele Island.



*Peter vidner
i radioen.*

Vi kørte videre til Reykjavik, hvor vi har været i kirke, på natmøder på gaderne og haft mange private samtaler og bedt med mennesker til frelse. Lena fortæller selv om sine oplevelser.

Pastor Snorri fra Akureyri viste os det store vandfald, Gudefoss, hvor landets ledere i år 1000 besluttede, at Island skulle være et kristent land. Så de smed alle deres afguder i fossen. Deraf navnet. Inden rejsen talte Helligånden til os om, at vi skulle komme til at vandre i beredte gerninger, og det er sket: Halleluja!



Pastor Snorri, Anne-Lise og Peter ved Gudefoss.

MØDEPROGRAM FOR VICTOR KALISHER:

- 19/9 Betania, Blåhøj kl. 13.00 – 16.00 (3 sessioner).
- 20/9 kl. 10.00 Gudstjeneste.
- 23/9 Midtjysk Frikirke Finlandsgade 53, Ikast, kl. 19.00.
- 24/9 Teglgårdskirken Middelfart kl. 19.00.
- 25/9 - 27/9 Pottemagerens hus Holsted.
- 29/9 Pinsekirken Tilstedvej 20 i Thisted kl. 19.00.
- 30/9 Privat samling i Hjørring.

- 2/10 Centerkirken, Nørregade 9 A Hirtshals kl. 19.00.
- 3/10 Fristedet i Brovst kl. 15.00 - 19.00 (3 sessioner).
- 4/10 AMC Gasværksvej 5 i Ålborg kl. 10.30.
- 6/10 Tersløse Sognegård kl. 19.00
(Folkekirke og Stenlille Frikirke i samarbejde).
- 7/10 Kulturcenteret, Drejervej, København, kl. 11.30.
- 8/10 Privat samling.
- 10/10 Pinsekirken Worsåesvej Kbhn. Kl.14.30, 17.00 og 18.30
med kaffe og spisepause med let måltid til 25 kr.
- 11/10 Pinsekirken Worsåesvej Kbhn. Gudstjeneste kl. 10.30.

Kære venner!

Kom og hør en god og sund undervisning af Victor Kalisher. Der er anledning til spørgsmål sidst i møderne. I en tid, hvor vildledende undervisning om Israel flourer i Danmark og mange andre lande, er det vigtigt at kende Guds løfter til jøderne helt fra Abrahams tid og gennem alle profeterne i GT og NT, så vi ikke farer vild, som Jesus siger i Matt. 24.

Jesus er Sandheden, og Han var i Ordet helt fra skabelsen og i alt, hvad profeterne sagde!

»For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd« (*Åb. 19,10*).

»Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed« (*2.Tim. 3, 16*).

Inden jøderne havde Det Nye Testamente, sagde Jesus: »I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt!« (*Matt. 22, 29*). Det er farligt at lave om på ORDET!

»Se til, at ingen fører jer vild!« (*Matt. 24,4*).

*Disse ord med mange kærlige hilsener
Anne-Lise og Peter*

Husk!

I kan fortsat støtte vores missionsarbejde gennem den giroblanket til Betanias Ydre Mission, som ligger inde i bladet. Men I kan også støtte gennem NET-BANK: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075. Det er vigtigt at mærke beløbet til PALMA Mission!

Hvis du ønsker skattefradrag, er det også vigtigt, at du skriver dit eget navn og personnummer tydeligt på indbetalingsblanketterne. Ønsker du, at dit personnummer skal holdes hemmeligt, kan du sende det til vores kasserer:

Willy Højgård · Søndermarksvej 307 · DK 7190 Billund
tlf. 7535 3058 · e-mail: ymission@stofanet.dk

PALMAMMISSION HJEMME OG UDE
Missionærer Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen
Jernbanegade 9. 2. lejl 1. · 7330 Brande
Tlf. 2521 5006 · E-mail: alpema@stofanet.dk
www.palma-mission.dk



Tak for forbøn og støtte til:

Arbejdet i Israel!

Ved at hjælpe psykisk syge og vanskeligt stillede børn og unge på børnehjem og hospitaler, hjælp til nye immigranter, hjælp til overlevende fra koncentrationslejrene, træplantning, bibeluddeling og meget andet.

Arbejdet muliggøres ved Guds nåde gennem trospartnere og støtter, (frivillige gaver), som kan gives på vedlagte girokort:

Betania Kirkecenters ydremission Giro 134 4218 - mærket PALMAMMISSION HJEMME OG UDE. (Uden vore personnavne) Se øverst her på bagsiden, hvordan du skal gøre, hvis du ønsker skattefradrag.

At være trospartner

vil sige, at du står sammen med os i bøn, tro og offer for vort arbejde. Du vil da jævnligt høre fra os og er på den måde mere direkte med i arbejdet og kan følge udviklingen, og Gud vil ifølge sit ord lønne dig!

Testamente:

Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem Betania Kirkecenters ydremission berettiget til at modtage arv uden at skulle betale arveafgifter. I testamentet skal der stå:

Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande.
Palma Mission hjemme og ude.

Hvis du får 2 blade eller ikke ønsker vort blad tilsendt længere, bedes du returnere det uønskede til postvæsenet.